

*Het kind in mij,*

*Soms zou ik graag weer even  
Teruggaan naar de tijd van toen  
Als kind zomaar te leven  
Had je pijntjes of was je bang  
Je kreeg als troost een zoen*

*Zomers duurden lang  
Winters met ijs en sneeuw  
Zekerheid en veiligheid  
Al was het maar voor even  
Een stukje van die tijd  
Zomaar even weer beleven*

*Herinneringen van toen  
Ik draag ze met me mee  
Waar ik ook zal gaan  
En wat ik ook zal doen  
Het kind in mij, blijft altijd bestaan.*

